

FOTO verslag van ...

Herdenking Bombardement Bezuidenhout 2017



activiteit: herdenkingsdag van het bombardement op Bezuidenhout 3 maart 1945

organisatie: Stichting 3 maart '45

fotograaf: Koen de Lange (wijkbewoner)

datum & locatie: zondag 5 maart 2017, diverse locaties aan Juliana van Stolberglaan te Den Haag



Herdenking van de slachtoffers van het Bombardement op de wijk het Bezuidenhout op 3 maart 1945



Ruim 500 mensen kwamen om, velen raakten gewond en duizenden werden dakloos. Een kaars werd afgestoken: 'de herinnering blijft'



De herdenking startte met een dienst in de Christus Triumfatorkerk georganiseerd door de Bezuidenhoutse kerken i.s.m. het Liduinakoor



Na het welkomstwoord van Lia van den Broek, voorzitter Stichting leidde ds Berit Bootsma de dienst. Mw. Rieke-Neeffes las voor uit een brief van haar moeder.



Tijdens de dienst is het Cross of Nails, als teken van verzoening uit Coventry, overhandigd aan de Christus Triumfatorkerk. Janneke Robers las het gedicht 'Hoop' van Vaclav Havel



Om 12.00 uur stonden we stil bij het beeld van Juliana van Stolberg, dat tijdens het bombardement overeind bleef staan tussen verwoeste huizen op het plein



Loco-burgemeester De Bruin van gemeente Den Haag legde als eerst een krans ter eren van de slachtoffers



Daarna volgde burgemeester Tigelaar van Voorburg-Leidschendam,



En waarnemend burgemeester Aptroot van Wassenaar



En vertegenwoordigers van de Nederlandse strijdkrachten en de Britse ambassade



De Stichting 40-45,



De Bezuidenhoutse kerken



De Brandweer Haaglanden



Het Wijkberaad Bezuidenhout



Kinderen van de Liduinascholen, namens Bezuidenhoutse scholen



En het bestuur van de Stichting 3 maart '45



En de Scouting Haagse Hout met daarachter bewoners uit de wijk



En ooggetuigen met hun familie



en belangstellende uit de buurt en stad,





De herdenking sloot af in het Koninklijk Conservatorium. Pepijn van der Vliet van de Stichting dankt voor de belangstelling en de vele donateurs.



De heer Koolschijn las voor uit het dagboek van Herman Hissink. Hissink fietste door de wijk, net na het bombardement, en beschreef de verwoestende ramp.



Vervolgens was er een muzikaal optreden van het ADEM Ensemble van het Koninklijk Conservatorium



Na afloop was er voor de aanwezigen volop gelegenheid om - onder het genot van een broodje en koffie - met elkaar na te praten.



Het verhaal van de wijk in die tijd werd verbeeld met informatie van de historische wandelroute Bezuidenhout en website www.bb45.nl



De oude kaart van de wijk hielp mensen om zich even weer terug te vinden in die tijd



De verhalen gaat de Stichting de komende jaren verzamelen en presenteren op haar websites www.bb45.nl en www.bezuidenhout.nl/3maart45

